

Island tur 2023



Lavet af Emil Skytte

Turen Fra Danmark til Island

Vi mødtes ved et busstoppested, hvor bussen hentede os og kørte os over til København, der fik vi vores bagage læsset af. Så gik vi til flyet som tog os mod Oslo og flyet til Island efter. Da vi landede i Island, lånte vi en 9 personers bil i to uger, så kørte vi mod hotel laks arbakki hvor vi sov til næste dag.



Ankomst i Ísafjörður

Vi ankom i Ísafjörður nogle timer senere, der fik vi vist rundt af Ragnheiður, hun fortalte om skolen, maden og reglerne der. Da hun var færdig, fik vi vores værelser, jeg fik værelse sammen med Lucas fra min klasse, vi pakkede ud og gik i seng.



Ísafjörður Skole



Da vi var på skolen, fik vi 3 opgaver vi skulle lave, den første vi skulle lave, var en ridselære, den brugte jeg 3 dage på.

Så begyndte vi på et headset holder som var lidt lettere at lave det brugte jeg 1 dag og nogle timer på.

Den sidste opgave var en slags kube, det var let nok i starten, men der skete nogle fejl så den var svær at lave uden små huller.



Islands Natur



Mange af dagene var vi ude i naturen og kigge på bjerge, vandfald, grotter og Gejsere

Virksomhedsbesøg



Det første sted vi var ude og besøge var firmaet Baader/ 3X
Det var et lidt stort firma, det var meget spændende det de lavede.
De havde også en anden afdeling i Reykjavik som var meget større
Der havde de meget større og dyrere maskiner.

Flerer virksomhed besøg



Så var vi også ved det ældste smedeværksted på hele Island, tingene var ikke i så god stand, men det var stadig meget fascinerende at se. Vi så også 12 tals opgaverne, der var blevet lavet og det var meget godt lavet.





Det sidste værksted vi var i, var der hvor Jonas han arbejde da han boede på Island, det var et lille hyggeligt værksted, der var ikke særlig mange og det kan jeg godt lide, for så kender alle mere hinanden.



Vulkan Grotter



Vi var en af dagene på besøg ved en vulkan grotte og en kløft lavet af størknet lava. Nede i grotten var der en der fulgte os rundt og fortalte om grotten, hvad væggene var lavet af og hvor lavaen flød hen.



Afslapningsdage

