

Island – Isafjordur

Turen gik fra København til Reykjavik, hvor vi havde en enkelt overnatning. Lørdagen blev brugt på at komme ind på hotellet og så var det ellers i byen.

Dagen derpå havde vi en flyvetur på 40 min som ventede os, selvfølgelig med tømmere...

Da vi landede i den lille by, Isafjordur, blev vi taget imod af skoleinspektøren, som kørte os hen til skolehjemmet, hvor vi skulle bo de næste 13 dage. Vi blev indkvarteret på hver vores værelse, hvor vi havde en stor seng og bad/toilet.

Skolehjemmet sørgede for aftensmad til alle hverdage, hvilket var udmærket. Vi skulle dog selv spørge indtil om frokost var en mulighed. De var vant til at spise frokost på skolehjemmet, men da vi var ude at arbejde, kunne vi ikke det. Vi aftale med kokken, at han bare lavede 2x aftensmad, så det hele løste sig.

I weekender skulle man selv stå for mad, her kunne man enten gå ud og spise, hvilket godt kan anbefales, eller så kunne man bruge køkkenet som var tilknyttet skolehjemmet. Vi valgte en blanding af begge dele.

Køleskabene er altid fyldt op med det mest basale mad, lige fra æg, mælk til ost og skinke. Så hvis man bare havde brug for en lille snack, så var der rig mulighed for det, men når man har spist toast 500 gange i løbet af en uge, så vil man gerne have noget andet.

Første arbejdsdag blev vi hentet af hver vores mestre, eftersom vi skulle arbejde ved hver vores firma. Arbejdsdagene var længere end i Danmark. De har en 40-timers arbejdsuge, fra 08:00 - 16:30, men de havde dog indlagt en kaffepause på 30 min og frokost på en time.... Det var lige lidt for meget pause for os begge, især frokosten.

Arbejdsopgaverne var meget anderledes fra de opgaver som vi laver i Danmark. Den ene dag kunne man gå og lave bådmotor til at næste dag skulle hejse vægge eller gå og isolere gulv i flere dage i streg til at lave støbekasser, til beton arbejde. På Island er man ikke bare tømrer, der kan man alt.





Byen Isafjordur er en lille by på ca. 2.000 indbyggere, som man kunne se på 1 times tid. Det betød at fritiden i byen, kunne være meget lang. Vi var begge heldige at få en bil hver, af vores mestre, som kunne bruges som vi ville.

I weekenderne tog vi bilen hen til de nærliggende seværdigheder, som var værd at se, lige fra vandfald, til hotspots som vi kunne bade i. derudover havde vi også købt et fitness-pas, i nabobyen, hvor vi kunne svømme, styrketræne og cykle, så meget af tiden blev også brugt der.

En enkelt dag blev også brugt på at bestige en af de nærliggende bjerge. Vi valgte ikke at tage den offentlige rute derop, men lavede vores egen og gik op hvor vi egentligt følte for det. Det fik vi et par timer til at gå med, i rigtig godt vejr og fantastiske omgivelser.

Hver vores mestre var utrolig taknemlige for vores arbejde og gav os rigtig gode udtalelser, som er værd at tage med videre i tømmerforløbet. Vi fik hver især arbejdstøj fra firmaet bl.a. t-shirts og jakker, som vi måtte beholde. Derudover fik vi også håndvævet sweatshirts, som de er meget kendte for på Island.

Efter 10 dage i Isafjordur, tog vi flyet tilbage til Reykjavik, hvor vi havde 3 dage før hjemrejse. Vi havde egentligt ikke planlagt noget udover at leje en bil og køre den berømte "golden circle" som dækker over en rute på 300-400km hvor man kunne se en masse seværdigheder, så som: blue lagoon, gejsere, Gullfoss waterfall og

meget mere. Den "blue lagoon" var vi også inde ved og brugte 2 timer derinde. Fin nok oplevelse, men havde ikke gjort noget hvis vi havde været foruden.

Vi skulle selvfølgelig også i byen igen, ellers havde det jo ikke været en rigtig tur. Det islandske natteliv, minder meget om det danske, det kan nok sammenlignes som at gå i byen i Aarhus. Aldersgrænsen er på 20, så det var ikke noget problem for os.

Vi stødte tilfældigt ind i en dansker da vi var i byen, som introducerede os for en af hans islandske venner, hvor vi endte med at hænge med dem de meste





af aftenen. Dagen efter inviterede de os ud på en dag fyldt med oplevelser, lige fra crossfit, til wellness. Den dag i dag, har vi stadig kontakt.

Alt i alt har det været en fin tur. Tømrermæssigt lærte vi ikke så meget, ikke at det har været formålet, men vi havde nok håbet på mere "gammeldags" tømrerarbejde.

Derudover er vi heldige at vi aktive anlagte, ellers havde det været nogle lange dage i Isafjordur, da det er sådan en lille by.

