

Leonardo da Vinci mobilitetsophold

Min studietur til wales.

JEG HAR VÆRET PÅ STUDIE OPHOLD, NÆR PENCOED I WALES. JEG HAR BESØGT ROCKWOOL FABRIKKEN, DER PRODUCERE STENULDS ISOLERING, DENNE ER EN SØSTER FABRIK TIL DEN JEG SELV ARBEJDER PÅ I ØSTER DOENSE NÆR HOBRO. MIT OPHOLD VAREDE I ALT 4 UGER FRA D. 18/1-2015 TIL DEN 15/2-2015.



Fabrikken i Pencoed husere omkring 440 medarbejder fordelt på produktionen, lager, konfektionering og kontor. Der produceres på to produktionslinjer med en kapacitet på henholdsvis 8 Tons/Timen og helt op til 13 Tons/Timen. Jeg var mest i den "kolde ende" af fabrikken, på den store produktionslinje som omfattede Tahu pakkerier der pakkede rockwool batts ind i folie, bundlere der bandt pakkerne sammen til et bundt, robotter der derefter stablede dem på træpaller og til sidst igennem en Hættestræk, der gav rockwool pallerne en plastic hætte på.



I Øster Doense, hvor jeg til dagligt arbejder og er i gang med at uddanne mig til Procesoperatør, er de ved at bygge en ny produktionslinje. Denne ligner den store produktionslinje de har i Pencoed, bare mere moderne. Det har i det sammenhæng været perfekt, at jeg kan tage alt det med jeg har lært med hjem og bruge det når vi skal til og i gang med at indkøre og producere på den ny linje. Jeg brugte det meste af min tid på at køre og lære Tahu pakkerierne, da det er der jeg skal arbejde når vi kommer i gang med at producere. Jeg var selvfølgelig også med rundt og se hvordan resten af fabrikken så ud i de forskellige afdelinger.

Robotter der stablet pakker på paller.





Jeg boede på et Bed&Breakfast i en by der hed Porthcawl, ca. 25 min kørsel fra fabrikken. Værtsparet Theresa og Clive, var utroligt søde og gjorde alt for at jeg skulle føle mig velkommen. Lækker morgenmad, små pakker på værelset og så inviterede de mig med ud og spise med deres familie flere gange. De er nogle rigtig dejlige mennesker. Porthcawl er en lille fin by der ligger ude ved kysten i et område omgivet af små bjerge. Der er utroligt hyggeligt, gaderne bære præg af den lidt gammeldags stil der er i Storbritannien, massere af små butikker og en masse hyggelige pubs hvor man altid kan nyde en god pint øl og lækre Fish&chips til små penge mens man enten ser en rugby eller fodbold kamp. Det er en by efter min smag. Jeg var også ude at spise og få et par øl med et par af mine kollegaer, de ville nødigt have at man skulle komme til kede sig.



Den anden sidste weekend jeg var der, kom min kæreste Mia over og besøgte mig. Mens hun var der blev mit værelse opgraderet til den store suite helt gratis. Endnu en gang vil jeg lige sige at Theresa og Clive er nogle gode mennesker! Vi kørte rundt og kiggede på nogle af de mange flotte slots ruiner der er, fik shoppet lidt og nød byen samt hinandens

selskab. Hun ankom sent om torsdagen og tog hjem igen søndag morgen. Det var skønt at se hende igen, vi havde en lækker weekend sammen.



En af de mange flotte bygninger der er i Wales. Billedet er taget på vej hjem fra job. Jeg havde 25 minutters kørsel hver vej.





Matthew til venstre og Chris var to af dem jeg gik sammen med ude på fabrikken.

Jeg var meget nervøs inden at jeg skulle afsted. Der var mange ting jeg skulle have styr på, hvad jeg skulle have med derover, hvordan vil det gå med at snakke et fremmed sprog, rejsen alene frem og tilbage, savnet til ens familie og ville jeg nogensinde kunne finde ud af at køre i den anden side af vejen! Men trods min store nervøsitet og kun et enkelte par bilister der dyttede af mig, så har det været en fantastisk stor oplevelse som jeg ikke vil være foruden. Walisere, er godt nok et noget bandende folkefærd med en lidt sjov accent, men til gengæld er de utrolig varme og gæstfrie, som fik mig til at føle mig hjemme med det samme. Det kunne danskere godt lære lidt af. Jeg håber virkelig at jeg får den mulighed her en anden gang, i en anden sammenhæng. Jeg synes at jeg har været heldig, at få lov til opleve en anden kultur, møde nye mennesker, skabe nye venskaber og se hvordan andre folk arbejder på den her måde. Det har styrket mig på mange måder som jeg kan og vil bruge i mit liv fremover.



Rockwool der bliver fordelt til de 3 pakke maskiner, hvorefter de bliver bearbejdet.



Kierane til venstre og bajsens for den "kolde ende" Allan.



Hættestrækken hvor pallerne får en plastik-hætte på til at beskytte produkterne for vejr og vind. På billedet er også Danny, ham fik jeg et rigtig godt venskab til. En utrolig dygtig maskine fører med sans for detaljer.



Promenaden, blot 200 meter fra hvor jeg boede. Der var en fantastisk udsigt. Det var en gammel flot by.



Middag med værtsfamilien. Hver søndag tager de ud og spiser til middag sammen.

